

AAN DE VOETEN VAN DE MEESTER

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON



Aan De Voeten Van De Meester | 8 juli

God's vreugde in jou

[Bladwijzer](#)

Please login to bookmark<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

[Close](#)

Gebruikersnaam of e-mailadres

Wachtwoord

Onthoud mij

Inloggen

De Heere heeft een welgevallen aan hen, die Hem vrezen, die op Zijn goedertierenheid hopen. Psalm

147:11

Wanneer God een welgevallen heeft in een mens, kan dat vergeleken worden met het plezier dat we hebben in ons eigen kind. Nu, zonder op dit punt uit te weiden, zal ik zeggen dat als u de Heere vreest en hoopt op Zijn barmhartigheid, God net zoveel vreugde in u heeft als u in uw dierbare kind, en nog veel meer, want God is een oneindige geest, en daaruit komt oneindige vreugde, zodat Hij u met oneindige zelfgenoegzaamheid bekijkt. Kunt u dat geloven? U ziet uzelf niet zo; ik hoop dat u dat niet doet, maar God ziet u in Christus. Hij ziet in u wat er in u moet zijn. Hij ziet in u wat u tot een hemels wezen zal doen uitgroeien, en daarom heeft Hij vreugde in u. Het maakt niet uit wat

anderen van u vinden. Ik wil dat u denkt en voelt: “Als mijn hemelse Vader behagen in mij scheidt, gaat het mij echt niet aan als mijn medeschepselen mij niet begrijpen of waarderen”. Als u en ik blij willen zijn met de goede mening van anderen, zullen we ons openstellen om verwond te worden door de slechte mening van anderen. Leef om God te behagen, en als uw vrienden niet behaagd in u zijn, nou ja, dan moeten ze maar ontevreden zijn. Het zou het enige doel van u leven moeten zijn om te kunnen zeggen: “Ik doe altijd die dingen die Hem behagen.” Wandel met God door het geloof, zoals Enoch deed, opdat u een soortgelijk getuigenis van Hem zou hebben: “Hij behaagde God.” En als je God hebt behaagt, wat maakt het dan uit wie niet tevreden is?

Steun Ons

DELEN





« Vorige
Volgende »

8 juli

Selecteer Datum ▼

