

# AAN DE VOETEN VAN DE MEESTER

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON



Aan De Voeten Van De Meester | 4 juli

## Een gevaarlijke weg

[Bladwijzer](#)

Please login to bookmark<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

[Close](#)

Gebruikersnaam of e-mailadres

Wachtwoord

Onthoud mij

Inloggen

*Doch die rijk willen worden, vallen in verzoeking, en in den strik, en in vele dwaze en schadelijke begeerlijkheden, welke de mensen doen verzingen in verderf en ondergang. Want de geldgierigheid is een wortel van alle kwaad, tot welke sommigen lust hebbende zijn afgedwaald van het geloof, en hebben zichzelf met vele smarten doorstoken. 1 Timotheus 6:9-10*

Christen, als u zich op de weg van de Koning houdt, bent u veilig, maar er zijn wegen en, helaas, kromme banen naar beneden die u niet moet gaan; als u daar wel heen gaat, begeeft u zich in gevaar. Er zijn honderden en ik vrees dat duizenden kerkleden zeggen dat zij het volk van God zijn, maar toch lijken zij volledig in de wereld te leven. Hun grote doel is geld verdienen en persoonlijke verrijking, dat net zo goed het doel is van totaal goddeloze mensen. Het koninkrijk van Christus, de

noden van Zijn kerk, de redding van verloren zielen, hebben een zeer kleine plaats in hun hart; ze leven volledig voor zichzelf, alleen proberen ze het te verbergen onder het pleidooi om hun gezin te voorzien. “Zoekt eerst het Koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u toegeworpen worden” is een tekst die we moeten prediken tot belijdende christenen in Londen en in de hele wereld. Dan is er ook nog de weg van de trots die velen betreden. Om groot te zijn, om beroemd te zijn, om gewaardeerd te worden, om een hoge reputatie hoog te houden – dat is waar zij voor leven. Ik geloof niet dat er een hoger leven is in deze wereld dan het leven van God dat gegeven is aan iedereen die gelooft in de Heere Jezus Christus.

## **Steun Ons**

DELEN





« Vorige  
Volgende »

**4 juli**

Selecteer Datum ▼

