

AAN DE VOETEN VAN DE MEESTER

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON



Aan De Voeten Van De Meester | 11 juni

Ontketen de kracht

Des konings hart is in de hand des Heeren als waterbeken. Hij neigt het tot al wat Hij wil. Spreuken

21:1

Alle macht wordt aan Christus gegeven – macht over de wil van mensen evenals over de golven van de zee. Maar politieke regels verhinderen u om een bepaald land te bezoeken; door verdragen of gebrek aan verdragen is er in die natie geen plaats voor de zendeling. Bid, en de poorten zullen worden geopend; pleit, en de spijlen van messing zullen in tweeën worden gebroken. Christus heeft de macht over de politiek. Hij kan de harten van prinses veranderen en de raad van senaten leiden; Hij kan ervoor zorgen dat naties die al lang toegesloten zijn, voor de waarheid worden opengesteld. Waarlijk, God heeft de wereld voor ons geopend en naar onze drempel gebracht; hoewel Hij geen kleine wereld heeft gemaakt, heeft Hij die tenminste wel binnen ons handbereik gebracht. Landen die nooit bereikt konden worden, zijn voor ons toegankelijk gemaakt. En er zijn landen en plaatsen die ooit door onbegaanbare bergen leken te worden omringd, die we nu kunnen bereiken. Oh, wat een heerlijkheid om door die weg te wandelen, rijdend op de witte paarden van de verlossing! O, wat een zegen voor het hart, de geest en de ziel om gebruik te maken van de gouden kans om Christus te prediken waar Hij nog nooit eerder is gepredikt! Alle macht, zo kunnen we duidelijk zien, over alles in deze wereld is aan Christus gegeven en is gebruikt voor de verspreiding van Zijn waarheid.

Steun Ons

© Het Spurgeon Archief

DELEN



« Vorige
Volgende »

11 juni

Selecteer Datum ▼

