

# AAN DE VOETEN VAN DE MEESTER

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON



Aan De Voeten Van De Meester | 2 juli

## Bidden voor zondaars

*Toen berouwde het den HEERE over het kwaad hetwelk Hij gesproken had Zijn volk te zullen doen.'*

Exodus 32:14

We overwinnen nooit zo zeer in het gebed als wanneer we onszelf verbinden met de mensen voor wie we bidden. U kunt niet boven hen staan alsof u hun meerdere zou zijn en dan met succes voor hen bidden. U moet zij aan zij met de zondaar gaan staan en zeggen: 'Laten wij pleiten bij God.' Soms als u tot mensen spreekt of als u voor hen bidt, moet u het gevoel hebben dat u voor hen zou kunnen sterven, als zij daardoor behouden zouden mogen worden, en dat het voor u zou lijken alsof ook voor u alles verloren was wanneer zij verloren zouden gaan. Rutherford zei dat hij twee hemelen zou hebben als ook maar één ziel uit Anwoth, de plaats waar hij predikant was, hem aan Gods rechterhand zou ontmoeten. Ongetwijfeld geldt hetzelfde voor ons, en we hebben soms het gevoel gehad alsof wij de hel ervoeren bij de gedachte dat een van onze hoorders in de hel werd geworpen. Als u zo bidt, als u zichzelf aan de zijde plaatst van de zondaar voor wie u pleit, zult u overwinnen. U zult zijn als Elisa, die zichzelf uitstreckte over de zoon van de Sunamitische en die zijn mond op de mond van het kind legde, zijn ogen op de ogen van het kind, zijn handen op de handen van het kind en die zich zo met het dode kind leek te identificeren. Toen werd hij het middel gemaakt waardoor de knaap werd opgewekt. God helpe ons om in onze gebeden zo voor zondaars te pleiten.

**Steun Ons**

© Het Spurgeon Archief

DELEN



« Vorige  
Volgende »

**2 juli**

Selecteer Datum ▼

