

# AAN DE VOETEN VAN DE MEESTER

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON



Aan De Voeten Van De Meester | 1 februari

## De tuin van de gelovigen

*En Hij zeide: Wien is het Koninkrijk Gods gelijk, en waarbij zal Ik hetzelfde vergelijken? Het is gelijk aan een mostaardzaad, hetwelk een mens genomen en in zijn hof geworpen heeft; en het wies op, en werd tot een groten boom, en de vogelen des hemels nestelden in zijn takken. LUKAS 13:18-1*

Sommige christenen hebben geen tuin, geen persoonlijk gebied waar zij aan het werk zijn. Ze horen bij Gods kinderen en ze zien graag dat iedereen uitgaat om de hele wereld te onderwijzen, maar zelf ondernemen zij niets. Het is goed om aangevuurd te worden door evangelische preken en een ijver te voelen voor het heil van alle naties, maar een theoretische ernst stelt niet veel voor. Het is de plicht van elke gelovige in Christus, om net als de eerste mens, Adam, een tuin te hebben en te koesteren. Kinderen zitten in de zondagsscholen: dank God daarvoor! Maar hebt u een eigen klas? Laat toch de hele kerk aan het werk gaan voor Christus! Wat een heerlijke gedachte is dat! Bent u al opgestaan en aan het werk gegaan voor de Heere? Het zal een grootse tijd zijn wanneer elke gelovige zijn volkstuin heeft en deze met het zaad van de waarheid zaait. De woestijn en de eenzame plaats zal bloeien als de roos wanneer elke christen zijn eigen perceel rozen bebouwt en onderhoud. Onderwijs uw kinderen, spreek tot uw burens, zoek de bekering van hen die God speciaal aan u heeft toevertrouwd.

**Steun Ons**

DELEN

© Het Spurgeon Archief



[« Vorige](#)  
[Volgende »](#)

**1 februari**

Selecteer Datum ▼

