

AAN DE VOETEN VAN DE MEESTER

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON



Aan De Voeten Van De Meester | 30 januari

Slechts één betaling vereist

Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is Hij verbrijzeld; de straf, die ons den vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is ons genezing geworden. Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons een iegelijk naar zijn weg; doch de Heere heeft onzer aller ongerechtigheid op Hem doen aanlopen. JESAJA 53:5-6

Gelovige, je troost is, dat je niet verloren kunt gaan. Hoe kun je verloren gaan als Jezus jouw plaatsvervanger is? Als jouw schuld lang geleden door Christus is betaald, kan er geen betaling meer van jou worden verlangd. Eenmaal betaald, is het volledig kwijtgescholden; we hebben de vrijbrief dankbaar aanvaard; en nu kunnen we samen met de apostel roepen: “Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen Gods? God is het, Die rechtvaardig maakt. Wie is het, die verdoemt? Christus is het, Die gestorven is; ja, wat meer is, Die ook opgewekt is, Die ook ter rechter hand Gods is, Die ook voor ons bidt.” (Romeinen 8:33-34 SV). Zie hier de steunpilaar van het vertrouwen voor elke gelovige. Hij weet dat Christus voor hem gestorven is omdat hij zijn vertrouwen heeft gesteld in zijn gezegende Middelaar. Als Jezus voor ons gestorven is, dan kunnen we niet veroordeeld worden voor de zonden die Hij heeft verzoend. God kan niet twee keer straffen voor een overtreding, Hij kan geen twee betalingen eisen voor één schuld.

Steun Ons

DELEN

© Het Spurgeon Archief



[« Vorige](#)
[Volgende »](#)

30 januari

Selecteer Datum ▼

