

# AAN DE VOETEN VAN DE MEESTER

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON



Aan De Voeten Van De Meester | 29 juni

## Levend of dood

*Geloof in den Heere Jezus Christus, en gij zult zalig worden Handelingen 16:31*

Dit is een woord aan hen die nog geen kinderen van God zijn. God heeft een afzondering gemaakt tussen u en de rechtvaardigen. Beste vrienden, ik smeed u om hier eens over na te denken. Er zijn geen drie soorten mensen. Er zijn geen verbindingen. Er is geen brede grensstrook tussen de rechtvaardigen en de goddelozen. Nu bent u een vriend of een vijand van God. Dit uur bent u of levend of dood. En bedenk toch: als de dood komt is het of de hemel of de hel met u. Of engelen of duivelen zullen uw gezelschap zijn. De vlammen zullen uw bed zijn en het vuur uw spreij of de eeuwige heerlijkheid zal uw blijvende erfenis zijn. Bedenk dat de weg naar de hemel open is. "Wie gelooft in de Heere Jezus zal zalig worden". Geloof in Hem, geloof in Hem en leef. Vertrouw op Hem en u bent behouden. Werp het vertrouwen van uw ziel op Jezus en u zult nu verlost worden. God helpe u om dat nu te doen en er zal geen verschil meer zijn tussen u en de rechtvaardigen maar u zult bij hen behoren op de dag dat Jezus komt om te zitten op de troon van Zijn vader David en om over de mensen te regeren.

**Steun Ons**

DELEN



« Vorige  
Volgende »

**29 juni**

Selecteer Datum ▼

