

AAN DE VOETEN VAN DE MEESTER

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON



Aan De Voeten Van De Meester | 12 februari

Volmaakt in Christus Jezus

Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam dezes doods? Ik dank God, door Jezus Christus, onzen Heere. (7:26) Zo dan, ik zelf dien wel met het gemoed de wet Gods, maar met het vlees de wet der zonde. ROMEINEN 7:24-25

Treurende christen, droog je tranen. Waarom huil je? Huil je om de zonde? Het is goed dat je daar verdrietig over bent, maar huil niet uit angst voor straf. Heeft de boze je verteld dat je veroordeeld zult worden? Zeg hem in zijn gezicht dat hij liegt. Oh, arme, noodlijdende gelovige, treur je om je eigen verdorvenheid? Kijk naar je volmaakte Heere, en bedenk dat je volmaakt bent in Hem; je bent in Gods ogen zo volmaakt als had je nooit gezondigd; nee, meer dan dat, de Heere, onze gerechtigheid, heeft je een goddelijk kleed aangedaan, zodat je meer dan de gerechtigheid van de mens hebt – je hebt de gerechtigheid van God. O, jij die rouwt om de ingeboren zonde en verdorvenheid, denk eraan, geen enkele zonden kan jou veroordelen. Je hebt geleerd om de zonde te haten, maar heb je ook geleerd te beseffen dat de zonde niet van jou is – ze wordt op Christus' hoofd gelegd. Kom, wees van goede moed; je staat is niet in jezelf – het is in Christus; de aanneming is niet in jezelf, maar in je Heere. Met al je zonde wordt je vandaag evenzeer aanvaard als in je heiliging; je wordt vandaag evenzeer door God aanvaard, met al je ongerechtigheden, als wanneer je voor Zijn troon staat, vrijgemaakt van alle verdorvenheid. O, ik smeed je, hou deze kostbare gedachte vast, volmaaktheid in Christus! Want je bent volmaakt in Christus Jezus. Wees van goede moed; vreest niet om te sterven; voor jou heeft de dood niets verschrikkelijks in zich; Christus heeft al het gif uit de angel van de dood gehaald.

DELEN



[« Vorige](#)
[Volgende »](#)

12 februari

Selecteer Datum ▼

