

AAN DE VOETEN VAN DE MEESTER

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON



Aan De Voeten Van De Meester | 8 februari

Zij die het meest liefhebben

De discipel dan, welken Jezus liefhad, zeide tot Petrus: Het is de Heere! Johannes 21:7

Wat was het leven van Johannes? Ten eerste was het een leven van intieme gemeenschap. Johannes was overal waar Christus was. Andere discipelen worden weggezet, maar Petrus en Jakobus en Johannes zijn aanwezig. Als alle discipelen aan de tafel zitten, is zelfs Petrus niet het dichtst bij de Heere Jezus, maar Johannes leunt met zijn hoofd op Zijn boezem. Hun relatie was zeer innig en dierbaar. Jezus en Johannes waren als David en Jonathan. Als u iemand bent die zeer geliefd is, zult u in Jezus leven; uw gemeenschap zal van dag tot dag met Hem zijn. Het leven van Johannes was een leven van bijzonder onderricht. Hij leerde dingen die niemand anders wist, want zij konden ze niet verdragen. Aan het eind van zijn leven werd hij bevoorrecht met gezichten zoals zelfs Paulus, nooit had gezien. Vanwege de grootsheid van de liefde van de Heere liet Hij Johannes de toekomst zien en hief Hij de sluier op, zodat hij het koninkrijk en de heerlijkheid kon zien. Die het meest liefheeft zal het meeste zien; zij die hun hart volledig aan het geloof zullen geven, zullen het meest onderwezen worden.

Steun Ons

DELEN



[« Vorige](#)
[Volgende »](#)

8 februari

Selecteer Datum ▼

