

AAN DE VOETEN VAN DE MEESTER

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON



Aan De Voeten Van De Meester | 17 februari

Apostelen van ongeloof

Doch hij zeide tot hen: Indien ik in Zijn handen niet zie het teken der nagelen, en mijn vinger steke in het teken der nagelen, en steke mijn hand in Zijn zijde, ik zal geenszins geloven. JOHANNES 20:25

Geliefde, uw opgestane Heere wil dat u gelukkig bent. Toen Hij hier op aarde was, zei Hij: “Uw hart worde niet ontroerd”: dat zegt Hij ook vandaag tegen u. Hij heeft geen behagen in het leed van Zijn volk. Hij houdt ervan dat u in Hem gelooft en in Hem rust. Beste lezer, vind, als u kunt, een gelegenheid waarin Jezus twijfel zaaide of de mensen in onzekerheid liet leven. De apostelen van het ongeloof zijn vandaag de dag overal en ze stellen zich voor dat ze God dienen door het verspreiden van wat ze “eerlijke twijfel” noemen. Dit is de dood voor alle vreugde! Gif voor alle vrede! De Heiland heeft dat niet gedaan. Hij zou buitengewone maatregelen nemen om ze van hun twijfel af te laten komen. Om hun twijfel over Zijn opstanding weg te nemen, moesten ze met Hem omgaan, en daarom zei Hij hen om Hem te volgen. O geliefde, u die verontrust en gekweld wordt door gedachten en daarom geen troost vindt in uw godsdienst vanwege uw wantrouwen; uw Heere wil dat u heel dicht bij Hem komt zodat Zijn Evangelie u gelukkig zal maken. Hij kan het niet verdragen dat u twijfelt. Hij doet een teder beroep op u en zegt: “Gij kleingelovige! waarom hebt gij gewankeld? (Mattheus 14:31 SV). Hij wil dat u in Hem gelooft, en Hem eenvoudig vertrouwt, zoals een kind zijn moeder vertrouwt en geen angst kent.

Steun Ons

DELEN



« Vorige
Volgende »

17 februari

Selecteer Datum ▼

