

AAN DE VOETEN VAN DE MEESTER

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON



Aan De Voeten Van De Meester | 19 juni

Christus is het hoofd

En Hij is het Hoofd des lichaams, namelijk der Gemeente, Hij, Die het Begin is, de Eerstgeborene uit de doden, opdat Hij in allen de Eerste zou zijn. Kolossenzen 1:18

Omdat Christus het hoofd van Zijn lichaam is, de Kerk, kan alleen Hij de leerstellingen voor haar bepalen. Er is niets goddelijk gerechtvaardigd, behalve als het goddelijke stempel er op staat. Een trouwe dienaar van Jezus Christus zal niet beïnvloed worden als hij geconfronteerd wordt met een bepaald dogma uit de grijze oudheid der eeuwen. Als een verstandig mens respecteert de christen de oudheid, maar als een trouwe dienaar van zijn Koning buigt hij niet zozeer voor de oudheid dat hij het heerser laat worden in Sion in plaats van de levende Christus. Er kunnen veel goede mannen samenkomen, en zij kunnen, naar hun oordeel, een dogma voortstuwten en beweren dat het essentieel en onbetwistbaar is, en zij kunnen zelfs dreigen met oordelen; maar als het dogma niet werd toegestaan lang voordat zij het besloten hebben – als het niet in het Boek is geschreven, is de beslissing van de geleerden mannen niets waard. Alle oudvaders, geleerden en belijders samen kunnen geen woord toevoegen aan het geloof dat eenmaal aan de heiligen is overgeleverd; ja, ik durf te zeggen dat de unanieme instemming van alle heiligen in de hemel en op aarde niet zou volstaan om één enkele leer bindend te maken, tenzij Jezus het heeft bepaald.

Steun Ons

DELEN

© Het Spurgeon Archief



« Vorige
Volgende »

19 juni

Selecteer Datum ▼

