

AAN DE VOETEN VAN DE MEESTER

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON



Aan De Voeten Van De Meester | 13 februari

Zaai geen spijt

En uitgegaan zijnde omtrent de elfde ure, vond hij anderen ledig staande, en zeide tot hen: Wat staat gij hier den gehelen dag ledig? Zij zeiden tot hem: Omdat ons niemand gehuurd heeft. Hij zeide tot hen:

Gaat ook gij heen in den wijngaard, en zo wat recht is, zult gij ontvangen. MATTHEÛS 20:6-7

Ik heb lang genoeg gewacht op gunstig weer, ik herinner me dat Salomo zei: “Wie op den wind acht geeft, die zal niet zaaien” (Prediker 11:4 SV). Mag ik enkele van jullie aanspreken die al jaren lid zijn van de kerk, maar die nog nooit iets voor de Heere hebben gedaan? Als je al vele jaren een dienaar van God bent en nog nooit echt voor het behoud van zielen hebt gearbeid, dan wil ik dat je tegen jezelf zegt: “Kom, ik moet nu echt aan dit werk beginnen.” Je zult spoedig naar het Vaderhuis gaan en wanneer je Meester aan je vraagt: “Heeft u voor Mij gezaaid”, zul je moeten antwoorden: “Nee, Heere, ik heb wel veel gegeten. Ik ging naar de tabernakel, en ik genoot van de diensten. “Maar hebt u ook gezaaid?” Nee, Heere, ik heb veel opgeslagen; ik heb een grote hoeveelheid van het goede zaad bewaard. “Maar bent u uitgegaan om te zaaien” zal Hij je opnieuw vragen, dat zal een vreselijke vraag zijn voor hen die nooit zijn uitgegaan om te zaaien. Ik weet niet hoe ver je uit gaat, maar laat vandaag over jou geschreven worden: “De zaaiers gingen uit om te zaaien.” Laat zij die verlost zijn met het kostbare bloed van Jezus uitgaan om met éénparige vastbeslotenheid door de kracht van de levende Geest van God, Zijn Evangelie aan de mensenkinderen bekend te maken. Waarbij zij dat goede zaad overal waar zij de mogelijkheid hebben zullen zaaien, vertrouwend op God, om het zaad te doen groeien en zich te vermeerderen.

DELEN



« Vorige
Volgende »

13 februari

Selecteer Datum ▼

