

# AAN DE VOETEN VAN DE MEESTER

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON



Aan De Voeten Van De Meester | 21 februari

## Manna uit de hemel

*Hoe zoet zijn Uw redenen mijn gehemelte geweest, meer dan honig mijn mond!* PSALM 119:103

De besten onder ons hebben onderwijs nodig. Het is onverstandig wanneer christelijke mensen het zo druk hebben met het werk van Christus dat ze niet kunnen luisteren naar de woorden van Christus. We moeten gevoed worden, of we kunnen anderen niet voeden. De synagoge mag niet verlaten worden als het een synagoge is waar Christus aanwezig is. En oh, wat een kracht zit er in het Woord wanneer de Meester aanwezig is: het is niet de welsprekendheid van de predikant; het is niet het gebruik van de taal, noch de nieuwheid van het denken; er is een geheime, stille invloed die de ziel binnendringt en haar onderwerpt aan de majesteit van de goddelijke liefde. Je voelt de levenskrachtige energie van het goddelijke Woord, en het is niet het woord van de mens aan jou, maar de stem van God die door de kamers van je hart klinkt en je hele wezen voor Zijn ogen laat leven. Op zulke momenten is de preek als manna uit de hemel, of als het brood en de wijn waarmee Melchizedek Abraham ontmoette; je wordt erdoor opgevrolijkt en gesterkt, je gaat verfrist verder.

**Steun Ons**

DELEN



[« Vorige](#)  
[Volgende »](#)

**21 februari**

Selecteer Datum ▼

