

AAN DE VOETEN VAN DE MEESTER

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON



Aan De Voeten Van De Meester | 9 februari

Tot in der eeuwigheid

En Ik geef hun het eeuwige leven; en zij zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid, en niemand zal dezelve uit Mijn hand rukken. JOHANNES 10:28

Ik kan geen centimeter vooruit zonder gebed, en de centimeter die ik ontvang, kan ik niet vasthouden zonder gelovig opwaarts te zien. Alleen door genade kan ik behouden en geheiligd worden. Als het mogelijk was zou mijn oude natuur de nieuwe natuur doden; de enige reden waarom mijn nieuwe natuur niet dood is, is omdat ze niet kan sterven. Als ze had kunnen sterven, zou ze al lang geleden gedood zijn; maar Jezus zei: "Ik geef Mijn schapen het eeuwige leven" en "wie in Mij gelooft, heeft het eeuwige leven"; en daarom kan de gelovige niet sterven. De enige godsdienst die je zal redden is een godsdienst die je niet kunt verlaten, omdat zij je ziel bezit en je niet zal verlaten. Als Christus in je leeft en de waarheid diep in je natuur geworteld is, dan is dat het enige dat de ziel redt, en niets minder dan dat. In de tekst staat: "Alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft". Wat een contrast met de duur van het aardse leven; het is een leven dat de sterren en de zon en de maan zal overstijgen; een leven dat zal samengaan met het leven van de Eeuwige Vader. Zolang er een God is, zal de gelovige leven.

Steun Ons

DELEN

© Het Spurgeon Archief



[« Vorige](#)
[Volgende »](#)

9 februari

Selecteer Datum ▼

