

AAN DE VOETEN VAN DE MEESTER

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON



Aan De Voeten Van De Meester | 26 mei

In opbouw

En Dezelfde heeft gegeven sommigen tot apostelen, en sommigen tot profeten, en sommigen tot evangelisten, en sommigen tot herders en leraars; Tot de volmaking der heiligen, tot het werk der bediening, tot opbouwning des lichaams van Christus; Totdat wij allen zullen komen tot de enigheid des geloofs en der kennis van den Zoon Gods, tot een volkomen man, tot de mate van de grootte der volheid van Christus; Efeziërs 4:11-13

Zijn jullie je er niet van bewust, gelovigen, dat jullie worden opgebouwd tot een goddelijke glorieuze vorm, naar een hoger en edeler beeld? Het lijkt nog niet op wat wij eens zullen zijn, maar u moet zich ervan bewust zijn dat de edelstenen een voor een worden gebouwd op het fundament van uw geloof in Christus. Sinds u de Heere kent, heeft u een duidelijke vooruitgang geboekt. Soms bent u bang dat u alleen maar naar beneden bent gegroeid, maar u bent gegroeid; er is iets aan u dat er tien jaar geleden nog niet was. Ik ben me er duidelijk van bewust, dat ik op de een of andere manier, twintig jaar geleden niet was wat ik nu ben. Ik wens dat het geestelijk leven in mij nog meer wordt ontwikkeld en bevrijd. Wenst u niet hetzelfde? Hebt u nooit het verlangen gehad om te groeien tot een verheerlijkte natuur en verlangde naar bevrijding van vlees en zwakheid? Deze hoop en verlangens zijn allemaal zegels van uw verlossing; u zult de goddeloze nooit zo ontroerd vinden. Deze weeën zijn eigen aan het leven. U bent geen voltooid bouwwerk, maar een huis in wording, en u mag er zeker van zijn dat een dezer dagen de bovenste steen zal worden voortgebracht met gejuich “Genade, genade, alles uit genade”.

DELEN



« Vorige
Volgende »

26 mei

Selecteer Datum ▼

