

# AAN DE VOETEN VAN DE MEESTER

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON



Aan De Voeten Van De Meester | 14 mei

## Niet uit de werken

*Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof; en dat niet uit u, het is Gods gave; Niet uit de werken, opdat niemand roeme. Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat wij in dezelve zouden wandelen. Efeziërs 2:8-10*

We moeten blijven vechten tegen satans oude leugen dat mensen gered kunnen worden door hun eigen werken. De vijgenbladeren die Adam samenbond om zijn naaktheid te bedekken worden door zijn nakomelingen nog steeds veel gebruikt. Mensen willen het kled van Christus' gerechtigheid niet aannemen, maar ze willen zichzelf redden. Beste vriend, ik wil graag een paar woorden tot je richten. Denk je dat je in de hemel komt door je aan de wet te houden? Er is een oud spreekwoord dat zegt: "Als het kalf verdronken is, dempt men de put". Ik ben bang dat dit spreekwoord op jou van toepassing is! Je wilt er nu wel voor zorgen dat de put dicht is, maar weet je zeker dat het kalf er niet weer in zal vallen? Als je zo vriendelijk zou zijn om te gaan kijken, zul je zien dat er allang voorzorgsmaatregelen zijn genomen! Hoe kun je de wet houden als je die al overtreden hebt? Als je gered wilt worden, is de wet van God als een zuivere aarden vaas die je zonder barsten of vlekken aan God wilt aanbieden. Maar zie je niet dat je de vaas al gebroken hebt? Kijk maar, daar zit een grote barst. "Ah!" zeg je, "dat is lang geleden gebeurd." Ja, dat weet ik, maar toch is het een barst. En eronder zit een zwarte vlek van je duim. Waarom zou je het nog proberen, de vaas is toch al kapot. Je kunt niet naar de hemel gaan door je goede werken als je er geen hebt.

In één jaar door de Bijbel: 1 Samuel 1-4

DELEN



**« Vorige**  
**Volgende »**

**14 mei**

Selecteer Datum ▼

