

AAN DE VOETEN VAN DE MEESTER

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON



Aan De Voeten Van De Meester | 18 februari

Ondoorgrondelijke liefde

Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, maar dat Hij ons lief heeft gehad, en Zijn Zoon gezonden heeft tot een verzoening voor onze zonden. 1 JOHANNES 4:10

Zijn er soms geen omstandigheden die ons net als de apostel doen uitroepen, “Hierin is de liefde”? Wanneer we de toewijding van een moeder aan haar kinderen hebben gezien, wanneer we de genegenheid van vriend tot vriend hebben gadeslagen en een glimp hebben opgevangen van de vriendelijkheid die in de menselijke harten bestaat, hebben we gezegd: “Hierin is de liefde”. Ik wil je vragen om te kijken naar het wonder dat de apostel heeft ontdekt en dat hem met opgeheven handen heeft doen uitroepen: “Hierin is de liefde! Wanneer God hen liefheeft die Hem liefhebben, lijkt dat een natuurlijk iets; maar wanneer Hij mensen liefheeft die Hem niet liefhebben, dan stijgt dit boven alle natuurwetten uit. Het is door genade, en genade alleen. Er was geen mens op aarde die God liefhad. Er was niemand die goed deed – nee, niet één; en toch heeft de Heere het oog van Zijn uitverkoren liefde gericht op zondaars in wie er geen gedachte was om Hem lief te hebben. Er is niet meer liefde tot God in een onvernieuwd hart dan er leven is in een stuk graniet. Er is niet meer liefde tot God in de ziel die niet gered is dan vuur in de diepte van de golven van de oceaan; en hier is het wonder, dat toen we geen liefde tot God hadden, Hij ons al lief had.

Steun Ons

DELEN

© Het Spurgeon Archief



[« Vorige](#)
[Volgende »](#)

18 februari

Selecteer Datum ▼

