

AAN DE VOETEN VAN DE MEESTER

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON



Aan De Voeten Van De Meester | 26 februari

Onbeantwoord gebed

En het gebed des geloofs zal den zieke behouden, en de Heere zal hem oprichten, en zo hij zonden gedaan zal hebben, het zal hem vergeven worden. Belijdt elkander de misdaden, en bidt voor elkander, opdat gij gezond wordt; een krachtig gebed des rechtvaardigen vermag veel. JACOBUS 5:15-16

Het is mogelijk dat de oorzaak van het onbeantwoorde gebed vele malen ligt in iets wat met de zonde te maken heeft. Denk je niet dat onbeantwoorde gebeden vaak een Vaderlijke kastijding zijn voor onze overtredingen? De Heiland zegt in dat prachtige hoofdstuk waarin Hij ons Zijn liefde meedeelt: 'Indien gij Mijn geboden bewaart, zo zult gij in Mijn liefde blijven;' (Johannes 15:10 SV) en dan zegt Hij, als een bijzondere gunst, als een mens in Zijn liefde blijft en Zijn geboden onderhoudt, 'zo wat gij wilt, zult gij begeren, en het zal u geschieden.' Nu lijkt het mij alleen maar redelijk dat als ik niet wil doen wat God wil, God zal weigeren te doen wat ik wil: dat als Hij mij een bepaalde plicht vraagt en ik weiger, als ik Hem om een bepaald voorrecht of een gunst vraag, het niet onaardig is, maar juist, wijs en vriendelijk is, als Hij zegt: "Nee, Mijn kind, nee: als je niet naar Mijn tedere opdracht luistert, is het vriendelijk om je verlangen te weigeren totdat je je bekeert en gehoorzaamt". Het is misschien ook een tijdelijke aandoening, maar waarschijnlijk is dit een van de belangrijkste manieren waarop de Meester Zijn kinderen de strepen toebrengt. Ze zijn nalatig met Zijn bevelen en Hij zegt: "Dan zul je een tijdje blijven; Ik zal je nog niet geven wat je zoekt, maar als je tot een betere geest komt en zorgvuldiger en teder bent in de vervulling van Mijn bevelen, dan zal je verlangen bevredigd worden".

DELEN



« Vorige
Volgende »

26 februari

Selecteer Datum ▼

