

AAN DE VOETEN VAN DE MEESTER

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON



Aan De Voeten Van De Meester | 9 maart

Licht voor de hele wereld

Jezus dan sprak wederom tot henlieden, zeggende: Ik ben het licht der wereld; die Mij volgt, zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het licht des levens hebben. JOHANNES 8:1

Hij zegt: “Ik ben het licht van de wereld.” Hij zegt niet alleen: “Ik ben het licht van de Joden,” of “Ik ben het licht van de heidenen.” Hij is beide. Hij is het licht van de hele mensheid. In het Mohammedanisme is een beetje licht. Gezien de tijd waarin Mohammed leefde, had hij inderdaad veel licht; de religie van de Koran is onmetelijk superieur aan de religies van het tijdperk waarin de profeet leefde. Hij leerde zelfs heel duidelijk de eenheid van de Godheid. Toch is het licht in de koran ontleend aan het Oude en Nieuwe Testament. Het is geleend licht. Het is gestolen kennis. Het licht van de Parsi, het licht van Zarathustra, het licht van Confucius kwam oorspronkelijk uit de heilige boeken van de Joden. Ze zijn allemaal uit één bron gekomen, want al het licht komt van de grote Vader van het licht. Christus is het licht van de wereld, om Zijn stralen over de hele aarde af te werpen. De dag komt dat de hele mensheid dit licht zal zien. Zij die in de woestijn wonen, zullen zich voor Hem buigen, en Zijn vijanden zullen het stof likken. De eilanden zullen Hem eerbetoon brengen; Sheba en Seba zullen geschenken aanbieden, ja, alle koningen zullen voor Hem neervallen. Ik kan het niet helpen te geloven dat het Evangelie nog moet zegevieren. Ik zie uit naar de komst van Christus. Laat Hem komen wanneer Hij wil, onze harten zullen van vreugde opspringen om Hem te begroeten.

Steun Ons

DELEN



« Vorige
Volgende »

9 maart

Selecteer Datum ▼

