

# AAN DE VOETEN VAN DE MEESTER

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON



Aan De Voeten Van De Meester | 4 april

## Een hoopvol teken

*Daarom zal Ik Hem een deel geven van velen, en Hij zal de machtigen als een roof delen, omdat Hij Zijn ziel uitgestort heeft in den dood, en met de overtredders is geteld geweest, en Hij veler zonden gedragen heeft, en voor de overtredders gebeden heeft. JESAJA 53:12*

De bewegingen van Gods Geest in de zielen van Zijn volk zijn de voetstappen van Gods eeuwige doelen die op het punt staan vervuld te worden. Het is altijd een hoopvol teken voor een mens dat een ander mens voor hem bidt. Het is moeilijk om een mens naar de hel te krijgen die door een kind van God naar de hemel wordt getrokken door zijn voorbeden. Satan wordt in zijn verleidingen vaak verslagen door de voorspraak van de heiligen. Heb dan hoop dat je persoonlijke gevoel van medeleven met de zielen een aanwijzing is dat God zulke zielen zal zegenen. Ismaël, waar Hagar medelijden mee had, was een jongen waarover grote en brede beloften waren gedaan; hij kon niet sterven; Hagar was dat vergeten, maar God niet. Geen enkele dorst kon hem vernietigen, want God had gezegd dat Hij van Ismaël een grote natie zou maken. Laten we hopen dat degenen voor wie u en ik bidden en werken in Gods eeuwige doel zijn veiliggesteld van de hel, want het bloed van Christus heeft hen gekocht, en zij moeten van de Heere zijn. Onze gebeden zijn de slaafsheid van de wil van God. De Heilige Geest brengt ons ertoe om te bidden voor hen die Hij daadwerkelijk wil roepen.

**Steun Ons**

DELEN



« Vorige  
Volgende »

**4 april**

Selecteer Datum ▼

