

AAN DE VOETEN VAN DE MEESTER

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON



Aan De Voeten Van De Meester | 20 mei

Geleidelijke achteruitgang

Wie kan zeggen: Ik heb mijn hart gezuiverd, ik ben rein van mijn zonde? Spreuken 20:9

Wat voor hartverscheurend nieuws wordt ons soms gebracht over wat zich in de christelijke kerk afspeelt. Die en die man, die wij als leermeester kenden en die met ons aan de avondsmaaltafel heeft gezeten en in geestelijke zaken zeer vooruitstrevend leek, is in een of andere ondeugdelijke daad gevallen, waardoor de ziel in opstand kwam; dit is precies de man van wie wij zoete raad hebben aangenomen en met wie wij in gezelschap naar het huis van God zijn gegaan. Als de geschiedenis van deze grote overtreders nagegaan zou worden, dan zouden we huiveren: ze begonnen goed, maar ze verslaptten steeds meer, totdat ze uiteindelijk rijp waren voor de zonde. Och, we weten niet wat er van ons zal worden als we beginnen af te glijden; het gaat steeds verder, waar zal het eindigen, we zouden God moeten bidden dat we eerder sterven dan dat we leven en ons in de verschrikkingen van die afdaling stortten. Wie zou denken dat David, de man naar Gods hart, de moordenaar van zijn vriend Uriah zou moeten worden, om hem van zijn vrouw te beroven? O David, ben je zo dicht bij de hemel en toch zo dicht bij de hel? Er is een David in elk van onze harten, en als we beginnen af te glijden van God, weten we niet in hoeverre we kunnen afglijden. Het grote gevaar is, dat wanneer een mens in een staat van vleeselijke gerustheid geraakt, hij in staat is tot elk kwaad.

Steun Ons

DELEN



« Vorige
Volgende »

20 mei

Selecteer Datum ▼

