

AAN DE VOETEN VAN DE MEESTER

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON



Aan De Voeten Van De Meester | 4 maart

Hemelse liefde

De Heere is mij verschenen van verre tijden! Ja, Ik heb u liefgehad met een eeuwige liefde; daarom heb Ik u getrokken met goedertierenheid. JEREMIA 31:3

Tussen dat grote hart in de hemel en dit arme kloppende, pijnlijke hart op aarde is de liefde gevestigd – de liefde van de liefste, eerlijkste, en meest trouwe soort. In feite is de liefde van de vrouw, de liefde van de moeder, de liefde van de echtgenoot, slechts het water, maar de liefde van God is de wijn; al het andere zijn slechts de dingen van de aarde, maar de liefde van God is het hemelse. De liefde van de moeder weerspiegelt de liefde van God, zoals de dauwdruppel de zon weerspiegelt; maar zoals de dauwdruppel niet zo sterk is, zo kan geen enkele liefde die in de menselijke boezem slaat ooit de hoogte, de diepte, de lengte en de breedte van de liefde van God, die in Christus Jezus onze Heere is, uitdrukken. “Ja, Ik heb u liefgehad.” Oh, kom dan, gelovige. Jouw Vader, die je gisteren heeft gekastijd, houdt van je; Hij die jij zo vaak vergeet en die jij voortdurend beledigd hebt, houdt zoveel van je. Je weet wat het is om lief te hebben. Kijk eens naar de liefde die je voelt voor een dierbare vriend of vriendin en zeg: “God houdt meer van mij dan dit”. Hij nam je zonden, je verdriet, je dood, je graf, opdat je vergeving zou krijgen, zodat je aangenomen zou worden en in goddelijke gunst zou worden ontvangen en zo voor altijd zou kunnen leven en gezegend worden.

Steun Ons

DELEN



« Vorige
Volgende »

4 maart

Selecteer Datum ▼

