

# AAN DE VOETEN VAN DE MEESTER

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON



Aan De Voeten Van De Meester | 23 februari

## Bedrieg onze jeugd niet

*die was een mensenmoorder van den beginne, en is in de waarheid niet staande gebleven; want geen waarheid is in hem. Wanneer hij de leugen spreekt, zo spreekt hij uit zijn eigen; want hij is een leugenaar, en de vader derzelve leugen. JOHANNES 8:44*

De wereld zegt; we willen dat onze jongeren iets over het leven te weten komen.” Wat bedoel je daarmee? Wat is er dan zo belangrijk? Ook wij willen dat de jongeren iets over het leven weten. Maar wat is het leven? Het ware leven is alleen te vinden in het volgen van Christus, in Wie het leven is. “Nou,” zegt de wereld, “we bedoelen *het leven*.” Ik weet wat je bedoelt. Je bedoelt de dood. Je wilt dat de jongeren iets over het leven weten, zeg je. Ik hoor je goed; het is de stem van dezelfde sissende slang die zei: “Gij zult als goden zijn, goed en kwaad kennende”; en onze moeder Eva, om zowel het kwaad als het goede te kennen, heeft dit ras vernietigd. En menig jonge man en jonge vrouw heeft, in een poging om het goede te kennen en het kwade te kennen, kennis gemaakt met datgene wat het hoofd heeft gepijnigd, en het hart heeft doen trillen, en de zenuwen heeft doen tintelen van hevige pijn. Het is dat, wat het fragiele lichaam naar een vroeg graf heeft gebracht en de verdoemde ziel naar de laagste hel heeft doen neerdalen! Ik bid God dat onze jongeren het leven in dat aspect niet kennen, maar dat ze het leven in de ware zin van het woord kennen en het slechts daar zoeken waar het te vinden is.

**Steun Ons**

DELEN



[« Vorige](#)  
[Volgende »](#)

**23 februari**

Selecteer Datum ▼

