

AAN DE VOETEN VAN DE MEESTER

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON



Aan De Voeten Van De Meester | 3 maart

Geloof in Christus alleen

*Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid is door Jezus Christus
geworden. JOHANNES 1:17*

U weet misschien veel over het geloof, maar het enige verlossende geloof is het geloof in Christus. “Ik weet in Wie ik geloofd heb.” De godsdienst zal een mens niet redden. U kunt de beste geloofsbelijdenis navolgen, u kunt orthodox zijn, en toch niet beter zijn dan de duivel; want ik veronderstel dat de duivel een zeer gedegen theoloog is. Hij kent zeker de waarheid. Hij gelooft en siddert; maar u gelooft het misschien zonder dat u siddert, en zo kunt u tekort komen aan één deugd die zelfs de duivel bezit. Een vast geloof in wat u gepredikt wordt is goed, maar om een leer als zodanig te geloven kan u niet redden. Sommigen hebben een geloof in hun predikant, en ik veronderstel dat dat zo vleierend voor hen is, dat u nauwelijks van hen verwacht dat zij ervoor waarschuwen; maar van alle ondeugden is het er een die zeer zeker gevreesd wordt, omdat het zo erg gevaarlijk is. Ik waarschuw u, weeg altijd af wat de predikant u te zeggen heeft en als het niet volgens de Schrift is, werp het dan weg zoals men afval wegwerpt. Veel mensen geloven grondig in zichzelf. De leer van de zelfredzaamheid wordt tegenwoordig in veel kringen gepredikt. U geloof moet niet zijn dat u uzelf een weg naar de hemel kunt afdwingen, maar u moet Christus geloven, want anders is het een verkeerd geloof. U ziet dus dat de kennis die redt en het geloof dat redt beide aan het kruis hangen; ze kijken allebei naar de wonden van die lieve Man, die God gezegend heeft, die daar de verzoening voor onze zonden was en die in onze plaats heeft geleden.

Steun Ons

DELEN



« Vorige
Volgende »

3 maart

Selecteer Datum ▼

