

AAN DE VOETEN VAN DE MEESTER

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON



Aan De Voeten Van De Meester | 7 maart

Een geest van ernst en onderneming

En zie, Ik kom haastiglijk en Mijn loon is met Mij, om een iegelijk te vergelden, gelijk zijn werk zal zijn. Ik ben de Alfa, en de Omega, het Begin en het Einde; OPENBARINGEN 22:12-13

Christus heeft deze wereld gekocht, en Hij zal haar van de rivier tot aan de uiteinden van de aarde in bezit hebben. Hij heeft haar verlost, en Hij zal haar voor zichzelf opeisen. Je kunt er zeker van zijn dat alles wat in de boekrol van de profetie staat, in vervulling zal gaan volgens de vaste raad en voorkennis van God. Laat je niet van de wijs brengen door zieners of waarzeggers. Wacht geduldig. “Maar van de tijden en de gelegenheden, broeders! hebt gij niet van node, dat men u schrijve. Want gij weet zelve zeer wel, dat de dag des Heeren alzo zal komen, gelijk een dief in den nacht.” (1 Tessalonicenzen 5:1-2 SV). Wat jou betreft, het is je taak om te werken aan de verspreiding van Zijn koninkrijk, om voortdurend het licht dat je hebt te verspreiden en te bidden voor meer, om te wachten op God voor de tong van vuur, en op de doop van de Eeuwige Geest, voor meer levendmakende kracht. Wanneer de hele kerk zal worden gewekt tot een geest van ernst en onderneming, zal de bekering van deze wereld snel worden volbracht; de afgoden zullen dan worden geworpen tot de mollen en de vleermuizen; de antichrist zal zinken als een molensteen in de zondvloed, en de heerlijkheid van de Heere zal worden geopenbaard, en al het vlees zal het samen zien, want de mond van de Heere heeft het gesproken.

Steun Ons

DELEN



« Vorige
Volgende »

7 maart

Selecteer Datum ▼

