

AAN DE VOETEN VAN DE MEESTER

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON



Aan De Voeten Van De Meester | 14 april

Aanbidding door geven

Een iegelijk doe, gelijk hij in zijn hart, voorneemt; niet uit droefheid, of uit nooddwang; want God heeft een blijmoedigen gever lief. 2 Korintiers 9-7

Kleine barmhartige daden worden door de meeste mensen maar weinig gewaardeerd, maar God accepteren en waardeert onze aanbidding in kleine dingen. Hij stond toe dat Zijn volk hun stieren bracht, dat anderen hun rammen brachten en aan Hem offerden, en dat waren personen met voldoende rijkdom om zich een eerbetoon te kunnen veroorloven van hun kuddes; maar Hij stond ook toe dat de armen een paar tortelduiven, of twee jonge duiven aanboden, en ik heb nooit in Gods Woord gevonden dat Hij minder gaf om het offer van de tortelduif dan om het offer van de stier. Ik weet ook dat onze altijd gezegende Heere, toen Hij hier op aarde was, van de lof van de kleine kinderen hield. Ze brachten geen goud of zilver mee zoals de wijzen uit het Oosten, maar ze riepen: "Hosanna," en de Heere was niet boos op hun Hosanna's, maar accepteerde hun kinderlijke lof. En we herinneren dat een weduwnaar twee penningen in de schatkist wierp, dat slechts de waarde had van een kwartje, maar omdat het haar gehele leeftocht was, verwierp Hij de gift niet, maar legde Hij deze ter ere van haar vast. We zijn vrij bekend met het verhaal, maar toch is het heel mooi. Twee penningen met de waarde van een kwartje dat aan de oneindige God is gegeven! Een kwartje aanvaard door de Koning der Koningen! Meet dus geen kleine handelingen naar menselijke maatstaven, maar schat ze in zoals God dat doet, want de Heere respecteert het oprechte hart van Zijn volk; Hij beschouwt niet zozeer hun daden op zich, als wel de motieven waarmee ze worden gedaan.

DELEN



« Vorige
Volgende »

14 april

Selecteer Datum ▼

