

# AAN DE VOETEN VAN DE MEESTER

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON



Aan De Voeten Van De Meester | 9 april

## Verwacht conflicten

*En die Hem verried, had hun een gemeen teken gegeven, zeggende: Dien ik kussen zal, Die is het, grijpt Hem, en leidt Hem zekerlijk henen. En als hij gekomen was, ging hij terstond tot Hem, en zeide: Rabbi, en kuste Hem. En zij sloegen hun handen aan Hem, en grepen Hem. Markus 14:44-46*

Onze Heere zei tegen Zijn discipelen: “In de wereld zult gij verdrukking hebben” (Johannes 16:33 SV), Hij zei dit omdat mensen hen uit de synagogen zouden werpen; ja, dat de tijd zou komen dat degenen die hen zouden doden, zouden denken dat ze God een dienst bewezen hebben. “En ook allen, die godzaliglijk willen leven in Christus Jezus, die zullen vervolgd worden.” (2 Timoteüs 3:12 SV). De tegenstand van de wereld beperkt zich niet tot vervolging, maar soms wordt de veel gevaarlijker vorm van vleierij gebruikt en worden er toespelingen gemaakt om de gelovige van zijn Heere af te brengen. Velen zijn ernstig gewond geraakt door de wereld als deze hen heeft ontmoet met de kus van Judas op zijn lippen en een dolk in zijn rechterhand waarmee hij de ziel kan doden. Wee degenen die deze verleidingen niet kennen. Dit is een ernstig probleem onder de zon, de mensen zijn vals; hun woorden zijn zachter dan boter, maar innerlijk zijn het getrokken zwaarden. Dit heeft de jonge christenen vaak verrast. Zij denken dat, aangezien de godvruchtigen blij zijn bij de aanblik van hun vroege genade, alle anderen even blij zijn; ze struikelen als ze merken dat er goed over hen gesproken wordt. Is een van mijn luisteraars een van deze rekruten? Laat hem leren dat een soldaat van het kruis niet in een schijnoorlog, maar in een echte oorlog verwickeld is. Hij is in het land van de vijand, en de tijd zal komen dat hij als veteranenkrijger verrast zal zijn als hij een dag zonder conflict leeft of een uur lang zijn zwaard kan neerleggen.

DELEN



**« Vorige**  
**Volgende »**

**9 april**

Selecteer Datum ▼

