

AAN DE VOETEN VAN DE MEESTER

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON



Aan De Voeten Van De Meester | 3 april

Onze alles in alles

Als mijn ziel in mij overstelpt was, dacht ik aan den Heere, en mijn gebed kwam tot U, in den tempel Uwer heiligheid. Die de valse ijdelheden onderhouden, verlaten hunlieder weldadigheid. Maar ik zal U offeren met de stem der dankzegging; wat ik beloofd heb, zal ik betalen. Het heil is des Heeren. JONA

2:7-9

De moeilijkheid is altijd geweest om aan het einde van uzelf te komen, want als een mens tot het einde van zichzelf komt, heeft hij het begin van Gods werk bereikt. Wanneer je binnenste buiten gekeerd bent en helemaal niets meer hebt, dan is de genade van het genadeverbond voor u. Ik kan er misschien aan twifelen of God's genade in bepaalde gevallen zal worden uitgeoefend; maar ik kan geen vraagtekens zetten bij de goddelijke genade voor een ziel die helemaal niets meer heeft, voor een ziel die bereid is om te sterven, voor een ziel die naar God vraagt en voor een ziel die honger en dorst heeft naar de gerechtigheid. Wanneer uw ziel zich zo bewust is van uw zonde dat elke hoop op verlossing door uw eigen werken volledig is opgegeven en u voelt dat u volledig veroordeeld bent, dan is Jezus Christus voor u, want Hij is gekomen om te roepen, niet de rechtvaardige, maar de zondaars. Dus accepteer Hem als de uwe; neem Hem, ontvang Hem nu. Hij is de volheid van onze leegte, de gerechtigheid van onze ongerechtigheid, het leven van onze dood, de verlossing van onze veroordeling, alles bij elkaar genomen is Hij er voor onze armoede, onze ellende en onze zonde.

Steun Ons

© Het Spurgeon Archief

DELEN



« Vorige
Volgende »

3 april

Selecteer Datum ▼

