

AAN DE VOETEN VAN DE MEESTER

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON



Aan De Voeten Van De Meester | 30 maart

De eenvoudige waarheid

En daarom is Hij de Middelaar des nieuwen testaments, opdat, de dood daartussen gekomen zijnde, tot verzoening der overtredingen, die onder het eerste testament waren, degenen, die geroepen zijn, de belofenis der eeuwige erve ontvangen zouden. HEBREEËN 9:15

Het hart van het Evangelie is de verlossing, en de essentie van de verlossing is het vervangende offer van Christus. Zij die deze waarheid prediken, prediken het Evangelie, al kunnen ze zich misschien in andere zaken vergissen; maar zij die niet de verzoening prediken, wat ze ook verklaren, hebben de ziel en de inhoud van de goddelijke boodschap gemist. In deze dagen voel ik me verplicht om de eenvoudige waarheden van het Evangelie steeds weer te herhalen. Er zijn in de kerk zelf mensen opgestaan die perverse dingen spreken. Er zijn velen die ons lastig vallen met hun filosofieën en nieuwe interpretaties, waarbij ze de leerstellingen die ze belijden verloochenen en het geloof dat ze beloofd hebben te bewaren, ondermijnen. Ik heb geen behoefte om beroemd te zijn, behalve als het gaat om het oude Evangelie te verkondigen. Ik heb gemerkt, mijn broeders, dat niets het hart zo raakt als het kruis van Christus; en wanneer het hart wordt aangeraakt en verwond door het tweesnijdend zwaard van de wet, is er niets dat de wonden zo geneest als de balsem die uit het doorboorde hart van Jezus stroomt. Als we zien dat de mensen worden bekeerd en geheiligd door de leer van het plaatsvervangend offer van Christus, mogen we met recht concluderen dat dit de ware leer van de verzoening is.

Steun Ons

© Het Spurgeon Archief

DELEN



« Vorige
Volgende »

30 maart

Selecteer Datum ▼

