

# AAN DE VOETEN VAN DE MEESTER

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON



Aan De Voeten Van De Meester | 29 maart

## Hoe kunnen we niet van Hem houden?

*En gij zult den Heere, uw God, liefhebben uit geheel uw hart, en uit geheel uw ziel, en uit geheel uw verstand, en uit geheel uw kracht. MARKUS 12:30*

Deze liefde, waartoe de heiligen van God worden vermaand, is in alle opzichten verdiend. Denk aan de uitmuntendheid van Zijn karakter, waar je van moet houden. God is zo'n volmaakt wezen dat ik nu voel dat ik, los van alles wat Hij voor mij heeft gedaan, Hem liefheb omdat Hij zo goed is, zo rechtvaardig, zo heilig, zo trouw, zo waarachtig. Er is niet één van Zijn eigenschappen die niet precies is wat het zou moeten zijn. Als ik naar Zijn lieve Zoon kijk, zie ik dat Zijn karakter zo vol glorie is dat ik me afvraag waarom zelfs degenen die Zijn Godheid verloochenen niet zo'n karakter als het Zijne aanbidden, want het is absoluut uniek. Als ik denk aan het karakter van de altijd gezegende Geest, Zijn geduld en Zijn wijsheid, Zijn tederheid en Zijn liefde voor ons, kan ik het niet helpen Hem lief te hebben. Ja, geliefden, we moeten Vader, Zoon en Geest liefhebben, want nog nooit had een mensenhart zo'n voorwerp van liefde als de Goddelijke Drie-eenheid. Wat is God? "God is liefde. Dat korte woord omvat alles. Hij is een grote God, maar Hij is net zo genadig als Hij groot is. Hij is zo vol van goedheid als de zon vol licht is, en zo vol van genade als de zee vol water is; en alles wat Hij heeft, deelt Hij graag uit aan anderen. God, mijn God, U bent gans begeerlijk; en wanneer ons hart in de juiste staat is, moet het U liefhebben.

**Steun Ons**

DELEN



« Vorige  
Volgende »

**29 maart**

Selecteer Datum ▼

