

# AAN DE VOETEN VAN DE MEESTER

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON



Aan De Voeten Van De Meester | 28 maart

## Vrienden van God

*Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat gij in Mij vrede hebt. In de wereld zult gij verdrukking hebben, maar hebt goeden moed, Ik heb de wereld overwonnen. JOHANNES 16:33*

Ismael werd niet bespot, maar Izaäk wel, want hij is geboren na de belofte. Esau's nageslacht heeft nooit geleden onder slavernij in Egypte, maar Israël moest worden geoefend door harde dienstbaarheid. Vervolging is voor de rechtvaardigen; goddeloze mensen worden geëerd door goddeloze medestanders. De lasteraar schiet haar vergiftigde pijlen af, niet op de gemene, maar op de deugdzame. Vogels pikken niet naar zure vruchten, maar ze jagen op het zoete en het rijpe. Christenen moeten verwachten dat ze verkeerd worden behandeld, verkeerd worden geïnterpreteerd en vaak opzettelijk worden verguisd, terwijl hypocrieten hun beloning hebben in onverdiende eerbetoon. Draag de last die je kiest op je schouders, als je het kruis van Christus opneemt en dat dapper draagt, zullen maar weinigen de last respecteren of de drager loven. Goddeloze mensen zullen uw last zwaarder maken, want het dragen van het kruis is nog niet voorbij. Het is de aard van de goddelozen om de rechtvaardigen te haten, zelfs als de wolf tegen de schapen raast. Deze wereld kan geen vriend van de vriend van God zijn, tenzij Belial inderdaad overeenstemming met Christus kan hebben, en we weten dat dit onmogelijk is. Op de een of andere manier zal de Egyptenaar de Israëliet onderdrukken tot de dag van het naar buiten brengen door een sterke hand, en door een uitgestrekte arm (Deuteronomium 26:8 SV). Als vandaag de dag de uitvoering van de vijandschap wordt ingehouden, dan is dat omdat de wet van het land, door de goede voorzienigheid van God, de brandstapel of de kerker nu niet toestaat.

**Steun Ons**

DELEN



**« Vorige**  
**Volgende »**

**28 maart**

Selecteer Datum ▼

