

AAN DE VOETEN VAN DE MEESTER

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON



Aan De Voeten Van De Meester | 26 maart

Een geestelijke honger

Ik zeg de waarheid in Christus, ik lieg niet (mijn geweten mij mede getuigenis gevende door den Heiligen Geest), Dat het mij een grote droefheid, en mijn hart een gedurige smart is. Want ik zou zelf wel wenssen verbannen te zijn van Christus, voor mijn broederen, die mijn maagschap zijn naar het vlees; Welke Israëlieten zijn, welker is de aanneming tot kinderen, en de heerlijkheid, en de verbonden, en de wetgeving, en de dienst van God, en de beloftenissen; ROMEINEN 9:1-4

Paulus is velen tot redding geweest omdat het verlangen van zijn hart en zijn gebed tot God was dat ze gered mogen worden. Oh! Ik wens dat er voor God een geestelijke honger over ons komt die zichzelf niet kan stillen, behalve wanneer mensen zich overgeven aan Jezus. Ik hoop dat u een intens en ernstig verlangen zult krijgen dat uw medemens zich zal onderwerpen aan het Evangelie van Jezus. Dit zal beter onderwijs voor u zijn dan de beste universiteitsopleiding die leert hoe je met mensenharten om moet gaan. Dit zal de stotterende tong het klare woord geven; het hete hart zal de koorden verbranden die de tong vasthielden. U zult bekwaam worden om zielen te winnen, ook al hebt u niet die schittering van de welsprekendheid of de kracht van de logica. De mensen zullen zich verwonderen over uw kracht – het geheim zal voor hen verborgen zijn, omdat de Heilige Geest u zal overschaduwen, u zult verstandig zijn, omdat God uw hart onderwijst. Uw gevoelens voor anderen zal de harten van uw medemens verwarmen, God zal het zegenen.

Steun Ons

DELEN



[« Vorige](#)
[Volgende »](#)

26 maart

Selecteer Datum ▼

