

AAN DE VOETEN VAN DE MEESTER

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON



Aan De Voeten Van De Meester | 5 april

Praat eerst met de Meester

En hij zeide: Heere! God van mijn heer Abraham! doe haar mij toch heden ontmoeten, en doe weldadigheid bij Abraham, mijn heer. Zie, ik sta bij de waterfontein, en de dochteren der mannen dezer stad zijn uitgaande om water te putten; Zo geschiede, dat die jonge dochter, tot welke ik zal zeggen: Neig toch uw kruik, dat ik drinke; en zij zal zeggen: Drink, en ik zal ook uw kemelen drenken; diezelve zij, die Gij Uw knecht Izak toegewezen hebt, en dat ik daaraan bekenne, dat Gij weldadigheid bij mijn heer gedaan hebt. GENESIS 24:12-14

De trouwe dienaar van Abraham sprak, voordat hij begon, met zijn Meester; en dit is een les voor ons, die het Woord van onze Heere verkondigen. Laten we, voordat we daadwerkelijk aan het werk gaan, het aangezicht van onze Meester zoeken, met Hem praten en Hem vertellen welke moeilijkheden zich in ons hoofd voordoen. Laat ons, voordat we aan het werk gaan, weten waar we aan toe zijn en op welke voet we staan. Laat ons uit de mond van onze Heere horen wat Hij van ons verwacht en hoe ver Hij ons daarbij zal helpen. Ik beveel u, mijn medediens, om nooit met mensen te pleiten voor God, voordat u eerst zelf bij God voor de mensen hebt gepleit. Probeer niet een boodschap af te geven die u niet eerst zelf door Zijn Heilige Geest hebt ontvangen. Kom eerst uit de kamer van gemeenschap met God en beklim dan pas de preekstoel van de bediening, en er zal een frisheid en een kracht over u zijn die niemand zal kunnen weerstaan. Abraham's dienaar sprak en handelde als iemand die zich gebonden voelde om precies te doen wat zijn Meester hem opdroeg en te zeggen wat zijn Meester hem vertelde; vandaar dat zijn enige zorg was om de essentie en de maat van zijn opdracht te kennen.

DELEN



[« Vorige](#)
[Volgende »](#)

5 april

Selecteer Datum ▼

