

AAN DE VOETEN VAN DE MEESTER

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON



Aan De Voeten Van De Meester | 2 april

Geoefend tot een held

En ik weet vernederd te worden, ik weet ook overvloed te hebben; alleszins en in alles ben ik onderwezen, beide verzadigd te zijn en honger te lijden, beide overvloed te hebben en gebrek te lijden. Ik vermag alle dingen door Christus, Die mij kracht geeft. FILIPPENZEN 4:12-13

Wie alleen maar in een bootje op een meer vaart, heeft geen verhalen over avonturen op zee; maar wie een boek moet schrijven over lange reizen moet ver uit het zicht van het land reizen en de zee in de tijd van de storm en in een rustige omgeving aanschouwen. U moet misschien een ervaren christen worden; u moet grote eer brengen aan God door een middel te zijn in het troosten van anderen die op dezelfde manier worden beproefd als u; u moet geoefend worden tot een held, en dat kan niet anders dan door grote en bittere grieven die over je heen komen. Ik geloof, dat sommigen van ons, God in de voorspoed niet zo vertrouwen als ze zouden moeten. Hun hoofd zou duizelig worden, en zij zouden trots en zelfingenomen worden en zo ten onder gaan. God zal Zijn kinderen niet met zoetigheid doden, net zo min als dat Hij ze met bitterheid zal verwoesten. Zij zullen een versterkend middel krijgen wanneer zij het nodig hebben; maar wanneer dit middel zo bitter is dat het lijkt alsof zij het niet kunnen drinken, zal de Heere ofwel het middel wegnemen ofwel hen een heerlijke zoetigheid geven om alle bittere smaak te verwijderen.

Steun Ons

DELEN

© Het Spurgeon Archief



« Vorige
Volgende »

2 april

Selecteer Datum ▼

