

AAN DE VOETEN VAN DE MEESTER

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON



Aan De Voeten Van De Meester | 25 maart

Mededogen voor anderen

Met waterbeken loopt mijn oog neder, vanwege de breuk der dochter mijns volks. Mijn oog vliet, en kan niet ophouden, omdat er geen rust is. Totdat het de Heere van den hemel aanschouwe, en het zie.

KLAAGLIEDEREN 3:48-50

Hoe meer we worden wat we zullen worden, des te meer zal mededogen over ons hart gaan heersen. Wat zei de Heere Jezus Christus, die het voorbeeld en de spiegel van de volmaakte mensheid is, over de zonden en de ellende van Jeruzalem? Toen Hij wist dat Jeruzalem vernietigd zou worden; heeft Hij toen Zijn medelijden begraven onder het feit van het goddelijk besluit en Zijn hart gesloten door de gedachte aan de soevereiniteit of de gerechtigheid van God die de stad zou verwoesten? Nee, dat deed Hij niet, met ogen vol tranen, riep Hij uit: "Jeruzalem, Jeruzalem! gij, die de profeten doodt, en stenigt, die tot u gezonden zijn! hoe menigmaal heb Ik uw kinderen willen bijeenvergaderen, gelijkewijs een hen haar kiekens bijeenvergadert onder de vleugels; en gijlieden hebt niet gewild! Als u net als Jezus wilt zijn, moet u teder en gevoelig zijn. U zou niet op Hem lijken als u grimmig zou neerzitten met een Stoïcijnse filosofie die uw hart verandert in steen. Ik smeed u, laat uw hart ontroerd zijn van medelijden; verdraag het niet om de geestelijke dood van uw medemens te zien. Wees in doodsangst zo vaak als u de ondergang van elke ziel van het zaad van Adam overdenkt. Zij die barmhartigheid ontvangen moeten ook barmhartigheid tonen; de mens die alles wat hij te danken heeft aan het medelijden van God, moet niet onbarmhartig zijn voor zijn broeders en zusters. Overal in het Evangelie leest u van broederlijke liefde, tedere barmhartigheid en hartelijk medelijden. Geloof mij als ik zeg dat het zowel nodig als gerechtvaardigd is dat u

medelijden voelt voor uw medemens.

Steun Ons

DELEN



[« Vorige](#)
[Volgende »](#)

25 maart

Selecteer Datum ▼

