

# AAN DE VOETEN VAN DE MEESTER

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON



Aan De Voeten Van De Meester | 1 maart

## Kenmerken van verlossing

*Ziende op den oversten Leidsman en Voleinder des geloofs, Jezus, Dewelke, voor de vreugde, die Hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen, en schande veracht, en is gezeten aan de rechter hand des troons van God. HEBREEËN 12:2*

Op het moment dat de zondaar gelooft, ligt de bijl aan de wortel van de heerschappij van satan. Een mens leert niet eerder op de aangewezen Heiland te vertrouwen dan dat zijn genezing begonnen is en binnenkort tot in volkomenheid zal worden voortgezet. Na het geloof komt de dankbaarheid. De zondaar zegt: 'Ik vertrouw op de vleesgeworden God om mij te redden. Ik geloof dat Hij mij heeft gered.' En, wat is het resultaat daarvan? De ziel is dankbaar, ze kan het niet helpen om uit te roepen: "Gezegend zij God voor deze onuitsprekelijke gave" en "Gezegend zij Zijn lieve Zoon die zo vrijelijk Zijn leven voor mij heeft neergelegd". Het zou vreselijk egoïstisch zijn als een dergelijke gunst geen dankbaarheid zou krijgen. Het volgende gevoel dat volgt op de dankbaarheid is de liefde. Heeft Hij dit alles voor mij gedaan? Dan zal ik Hem liefhebben.

**Steun Ons**

DELEN



« Vorige  
Volgende »

**1 maart**

Selecteer Datum ▼

