

# AAN DE VOETEN VAN DE MEESTER

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON



Aan De Voeten Van De Meester | 20 maart

## Vrijmoedigheid in voorbede

*Zo zijn wij dan gezanten van Christus wege, alsof God door ons bade; wij bidden van Christus wege: laat u met God verzoenen. 2 KORINTIERS 5:20*

Geliefde lezer, u die de Heere kent, ik wil u aansporen om dichterbij te komen. U bent kalm; u hebt uw kracht vernieuwd; durf te genieten van de toegang tot God. De voorwaarde om voor anderen te bidden is niet die van de afstand tot God, maar die van de grote nabijheid tot Hem. Zo was ook Abraham dicht bij God toen hij pleitte voor Sodom en Gomorra. Laten we niet vergeten hoe dicht wij werkelijk bij God zijn. We zijn van elke zonde gewassen in het kostbare bloed van Jezus; we zijn op dit moment van hoofd tot voet bedekt met de smetteloze gerechtigheid van Immanuel, God met ons; we worden erkend in de Geliefde; ja, we zijn op dit moment één met Christus en leden van Zijn lichaam. We kunnen niet dichterbij komen. Hoe dicht is Christus bij God? Zo dichtbij zijn we! Kom dan dichtbij met uw persoonlijke pleidooi, want u bent dicht bij uw God door uw Middelaar. De Heere Jezus heeft de mensheid in vereniging gebracht met de Goddelijke natuur, en nu bestaat er tussen God en de mens een bijzondere en ongeëvenaarde relatie, die het universum niet kan presenteren. Kom dan dichterbij, o zonen en dochters van God; kom dichterbij, want u bent dichtbij. Ga staan waar uw kindschap u plaatst, daar waar uw Plaatsvervanger staat namens u.

**Steun Ons**

DELEN

© Het Spurgeon Archief



[« Vorige](#)  
[Volgende »](#)

**20 maart**

Selecteer Datum ▼

