

AAN DE VOETEN VAN DE MEESTER

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON



Aan De Voeten Van De Meester | 27 augustus

Kom arm en naakt

Geloof in den Heere Jezus Christus, en gij zult zalig worden, gij en uw huis. Handelingen 16:31

Wij rusten niet op ervaringen en schema's en werken. Onze hoop is slechts gericht op Jezus' bloed en gerechtigheid. Arme ziel, u verlangt om bekommerd te zijn. Ach, maar ik zou u liever laten verlangen om verlichting te ontvangen. Jezus Christus hangt aan het kruis en als u Hem zou vertrouwen, dan zou u zalig zijn. Gewoon zoals u bent, neem Christus zoals Hij is. Nu, denk nooit dat u zich klaar kunt maken voor Christus; Hij wil niets van u. U hoeft u niet te schaven en te kleden om tot Christus te komen. Zelfs uw gestalte en uw gevoelens zijn niet het bruiloftskleed. Kom naakt. "Maar dominee, ik ben zo onverschillig!" Kom dan onverschillig. "Maar ik ben zo verhard!" Kom dan verhard. "Maar ik ben zo onbedachtzaam!" Kom dan onbedachtzaam en vertrouw Christus nu. Als u Hem vertrouwt, dan vertrouwt u geen bedrieger. U zult uw ziel niet gelegd hebben in de hand van iemand, die hem laat vallen en verloren laat gaan. Geloof in de Heere Jezus Christus, en gij zult zalig worden, hetzij bekommerd door verschrikkingen, of door liefde, want "hij die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden; maar hij die niet zal geloofd hebben," wat voor gevoelens hij ook mag hebben en in wat voor verschrikking hij mag zijn, "zal verdoemd worden."

Steun Ons

DELEN



« Vorige
Volgende »
27 augustus

Selecteer Datum ▼

