

AAN DE VOETEN VAN DE MEESTER

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON



Aan De Voeten Van De Meester | 16 november

Vertrouwen in het duister

Wie is er onder ulieden, die de HEERE vreest, die naar de stem Zijns Knechts hoort? Als hij in de duisternissen wandelt, en geen licht heeft, dat hij betrouwe op de Naam des HEEREN, en steune op zijn God. Jesaja 50:10

Wat is er om op te vertrouwen als je in zo'n gesteldheid bent? Waarop kun je dan vertrouwen? Welnu, zegt de tekst, "dat hij betrouwe op de Naam des HEEREN, en steune op zijn God", of zoals er eigenlijk staat: "op de naam van Jehovah." Wat is er in de Naam van Jehova waarop men kan vertrouwen? Het is het "IK BEN" dat Zijn eigen bestaan aanduidt. Dit is een goede grond voor vertrouwen. Uw vriend is dood, maar Jehova is altijd levend als de "IK BEN". Zij, die u hadden kunnen ondersteunen, hebben u verlaten, maar Hij zegt: "Ik ben met u." Geloof in Hem, want Hij is en zal altijd zijn. Hij zegt tot u: "Laat af en weet dat Ik God ben." (Ps. 46:11 SV). De naam van God draagt onveranderlijkheid in zich. De HEERE noemt Zichzelf: "IK ZAL ZIJN, DIE IK ZIJN ZAL"(Ex. 3:14 SV); de onveranderlijke God! Herinner u hoe Hij heeft gezegd: "Ik, de HEERE, word niet veranderd; daarom zijt gij, o kinderen Jakobs! niet verteerd"(Mal. 3:6 SV). Als u geen centimeter voor u uit kunt kijken, vertrouw dan op Hem, Die is en Die was en Die komen zal. Hij is onze Woning in alle geslachten. Hij is "gisteren en heden Dezelfde, en tot in eeuwigheid"(Hebr. 13:8 SV) en daarom mag ons vertrouwen in Hem niet afnemen. Hier is een rots onder uw voeten. Als u vertrouwt op een onveranderlijke God, Wiens liefde, trouw en kracht niet verminderd kunnen worden, hoe donker uw weg ook moge zijn, dan zult u een voor uw geloof heerlijk voorwerp hebben om in te rusten!

DELEN



« Vorige
Volgende »
16 november

Selecteer Datum ▼

