

# AAN DE VOETEN VAN DE MEESTER

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON



Aan De Voeten Van De Meester | 25 februari

## Vrouwen als raadgevers

*En Manoach zeide tot zijn huisvrouw: Wij zullen zekerlijk sterven, omdat wij God gezien hebben. Maar zijn huisvrouw zeide tot hem: Zo de Heere lust had ons te doden, Hij had het brandoffer en spijsoffer van onze hand niet aangenomen, noch ons dit alles getoond, noch ons om dezen tijd laten horen, zulks als dit is. RICHTEREN 13:22-23*

Manoach was getrouwd met een verstandige vrouw. In gezond verstand was zij de betere van de twee. Zij was van nature het zwakke geslacht, maar zij was de sterkere gelovige, en waarschijnlijk was dat de reden waarom de engel naar haar werd gestuurd, want de engelen zijn het beste in staat om te spreken met hen die geloof hebben, en als zij moesten kiezen, en de vrouw heeft meer geloof dan de man, zullen zij de vrouw eerder bezoeken dan haar echtgenoot, want zij houden ervan om Gods boodschappen te brengen aan hen die ze met vertrouwen zullen ontvangen. Zij was klaarblijkelijk vol van geloof en toen haar man bevend zei: "Wij zullen zeker sterven", geloofde zij niet in zo'n wantrouwige gevolgtrekking. Bovendien, hoewel mensen zeggen dat vrouwen niet kunnen redeneren, was er hier een vrouw wiens argumenten logisch en overweldigend waren. Het is zeker dat de waarneming van vrouwen over het algemeen veel zuiverder is dan de redenering van mannen: ze kijken meteen naar een waarheid, terwijl wij nog op zoek zijn naar onze bril. Hun instincten zijn over het algemeen net zo goed als onze redeneringen, en als ze bovendien een heldere, logische geest hebben, zijn zij de beste raadgevers.

**Steun Ons**

© Het Spurgeon Archief

DELEN



« Vorige  
Volgende »  
25 februari

Selecteer Datum ▼

