

# AAN DE VOETEN VAN DE MEESTER

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON



Aan De Voeten Van De Meester | 26 april

## Godzijdank is het zo!

*En het zal zijn, dat een iegelijk, die den Naam des Heeren zal aanroepen, zalig zal worden.*

Handelingen 2:21

Er is hier een ruim woord, een zeer Ruim woord: “dat een iegelijk die den Naam des Heeren zal aanroepen, zalig zal worden”. “Een iegelijk.” Ik heb gehoord dat als iemand zijn testament opmaakt, en hij alles wat hij heeft aan één persoon wil overlaten, zeg maar aan zijn vrouw, hij in zijn testament het beste “alles” kan opschrijven; maar hij kan maar beter niet in detail treden en een lijstje maken van wat hij achterlaat, want dan zal hij waarschijnlijk iets vergeten. Nu, om deze wil van God heel duidelijk te maken, gaat Hij niet in detail, maar zegt Hij gewoon: “een iegelijk” Wie dan ook! Dat betekent de zwarte mens, de rode mens, de gele mens en de blanke mens. Het betekent de rijke mens en de arme mens. Het betekent iedereen van elke soort, en degenen die van geen enkele soort zijn, of van alle soorten samen. “Een iegelijk.” Dat geldt ook voor mij, dat weet ik zeker, maar ik ben er net zo zeker van dat u, u die een vreemdeling bent en een buitenlander, wie u ook mag zijn, er ook bij betrokken bent. Het is veel beter om het zo te zeggen, zonder in detail te treden, want anders wordt er misschien iemand buitengesloten.

**Steun Ons**

DELEN



[« Vorige](#)  
[Volgende »](#)

**26 april**

Selecteer Datum ▼

