

AAN DE VOETEN VAN DE MEESTER

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON



Aan De Voeten Van De Meester | 13 november

Vermoeid en belast

Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven. Mattheus 11:28

O u, die vermoeid bent van het ene wereldse vermaak na het andere en verzadigd en misselijk van de ijdelheden en valse voorstellingen van de vleselijke gedachten, kom herwaarts om de ware vreugde te vinden. O u, die uitgeput bent door eerzucht, geplaagd door teleurstellingen, verbitterd door de ontrouw van diegenen op wie u vertrouwde, verlaat u op Jezus om de rust te vinden. Moeden, moeden, moeden, dit is de rust, dit is de verkwikking. Jezus zegt het nadrukkelijk: “Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven.” Als u zwaar belast bent, als uw hart breekt, als uw ogen afnemen door het vermoeiende kijken en wachten, kom dan toch tot de Heiland zoals u bent, want Hij zal uw Rust zijn. Moedelozen en hopelozen, veroordeelden, die vanbinnen voelen naar de poorten van de hel geworpen te zullen worden, zie toch op Jezus en de rust zal de uwe zijn. U kunt nooit te ver heen zijn voor de machtige Verlosser. U kunt nooit te verloren zijn dat de Zaligmaker u niet kan vinden, te zwart dat Zijn bloed u niet kan reinigen, of te doods dat de Geest u niet tot leven kan wekken. Dit is de rust, geeft de moeden rust. O, het is een zalige, zalige boodschap die God aan de mensenkinderen geschonken heeft.

Steun Ons

DELEN



« Vorige
Volgende »
13 november

Selecteer Datum ▼

