

AAN DE VOETEN VAN DE MEESTER

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON



Aan De Voeten Van De Meester | 28 november

Keer terug

Bekeer u, o Israël! tot de HEERE, uwe God toe; want gij zijt gevallen om uwe ongerechtigheid. Neem deze woorden met u, en bekeer u tot de HEERE; zeg tot Hem: Neem weg alle ongerechtigheid, en geef het goede, zo zullen wij betalen de varren onzer lippen. Assur zal ons niet behouden, wij zullen niet rijden op paarden, en tot het werk onzer handen niet meer zeggen: Gij zijt onze God. Immers zal een wees bij u ontfermd worden. Hosea 14: 2-4

Keer weder, o Israël, tot de HEERE, uw God. Ik hoop dat die stem op dit moment met kracht de zielen van veel mensen binnenkomt. Het is een heel leerzame roepstem, omdat ze de zondaar heel precies zegt wat ze doen moet. Keer terug in de tegenovergestelde richting. Kom terug, want de weg die u gaat is de tegenpool van de weg die u zou moeten gaan. U bent weggegaan van God; kom weer terug. U bidt niet meer; begin er weer mee. U bent verhard; buig onder het Woord. U regelt alles zelf en spreekt alles tegen; geloof als een kind. Breng vruchten voort die uw bekering, en niet uw voharden in de zonde laten zien. Voor veel mensen zou er geen betere raad voor het geestelijk leven zijn dan deze woorden: "Keer terug". Doe wat u tot nu toe naliert, en laat na wat u tot nu toe deed. Volg het andere spoor. "Keer terug". Eigenlijk is het maar één woord, maar een heel betekenisvol woord. Er moet een verandering plaatsvinden, een totale verandering, een terugkeer tot God.

Steun Ons

DELEN



« Vorige

Volgende »

28 november

Selecteer Datum ▼

