

# AAN DE VOETEN VAN DE MEESTER

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON



Aan De Voeten Van De Meester | 6 september

## Kinderlijk vertrouwen

*Maar ik vertrouw op U, o Heere! Ik zeg: Gij zijt mijn God. Psalm 31:14*

Een kinderlijk vertrouwen in het woord van God is de hoogste vorm van gezond verstand. Het geloof in God is ware wijsheid, maar dwazen zullen erom lachen. Wijze mensen weten dat u uw vertrouwen moet stellen op iets dat zeker waar is. U gelooft zeker het liefste iets dat niet fout kan zijn? Zo had Elia geloofd en hij had gehandeld naar dat geloof en nu is het heel natuurlijk dat hij verwacht dat wat hij gezegd en gedaan heeft ook uitkomt. Een ambassadeur verwacht nooit dat zijn handelingen zullen worden ingetrokken door zijn koning. Als een man u vertegenwoordigt en doet wat u hem opdraagt, dan ligt de verantwoordelijkheid voor zijn optreden bij u en moet u hem steunen. Het zou afschuwelijk zijn als u hem in de kou liet staan wanneer hij naar de letter had voldaan aan uw opdracht. Zo is God in ieder geval niet. Als wij Hem maar vertrouwen, zoals Hij ons opdraagt, dan helpt Hij ons erdoor, ook al verzetten aarde en hel zich daartegen. Hij zal ons nooit in de steek laten. Het kan zijn dat Hij ons vandaag of morgen niet helpt. Maar zo zeker als de Heere leeft, de tijd komt dat degene die op Hem vertrouwt de vreugde van dat vertrouwen zal smaken. Ik zie in Elia's pleidooi een goede grond voor gebed voor ware gelovigen. Degenen die niet hebben gehandeld naar Gods woord hebben hier iets om te overdenken.

**Steun Ons**

DELEN

© Het Spurgeon Archief



« Vorige  
Volgende »  
**6 september**

Selecteer Datum ▼

