

# AAN DE VOETEN VAN DE MEESTER

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON



Aan De Voeten Van De Meester | 21 augustus

## Niet hier

*Indien u de wereld haat, zo weet, dat zij Mij eer dan u gehaat heeft. Indien gij van de wereld waart, zo zou de wereld het hare liefhebben; doch omdat gij van de wereld niet zijt, maar Ik u uit de wereld heb uitverkoren, daarom haat u de wereld. Johannes 15:18-19*

Ik zal nooit proberen om een paard astronomie te leren, en om een onbekeerd mens geestelijke ervaring te leren zou een zelfde soort dwaasheid zijn. Ik zou tot middernacht over Christus mijn Heere kunnen prediken, maar het enige wat de onbekeerde mens zou doen is horen wat ik te vertellen heb en dan zeggen: “Misschien is het waar”. Maar ze kunnen het onmogelijk onderscheiden; het is buiten de kennis van hun verstand. Dat geldt ook voor ons geestelijk leven. Geliefde, u mag dan wel heersen over de zonde, maar de zondaar begrijpt dat niet. U mag dan wel als priester voor God optreden, maar de goddeloze mens ziet uw priesterschap en uw aanbidding niet. Verwacht niet dat zij dat zullen doen; uw arbeid gaat verloren als u hen op enigerlei wijze probeert te laten kennismaken met deze geheimen, behalve wanneer zij door dezelfde deur gaan waar u zelf doorheen bent gekomen. Wat deed de wereld met Christus zodra ze Hem zagen? Zetten ze Hem op de troon om zijn absolute volmaaktheid aanbidden? Nee, dat deden zij niet: “Hij was veracht, en de onwaardigste onder de mensen, een Man van smarten” (Jesaja 53:3 SV). Buiten het legerkamp was Zijn plaats; Hij moest Zijn kruis dragen, niet slechts één dag, maar elke dag. Zo moet u verwachten dat dit ook het deel is van uw geestelijk leven; zodra men ziet dat het geestelijk leven is, zullen ze het behandelen zoals ze de Heiland hebben behandeld. Ze zullen het verachten.

DELEN



« Vorige  
Volgende »  
**21 augustus**

Selecteer Datum ▼

