

AAN DE VOETEN VAN DE MEESTER

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON



Aan De Voeten Van De Meester | 28 augustus

Zie, hij bidt

Hierom zal U ieder heilige aanbidden in vindenstijd. Psalm 32:6

Ik ken geen betere thermometer van uw geestelijke temperatuur dan deze: de intensiteit van uw gebed. Ik heb het niet over de hoeveelheid, want er zijn mensen die voor de schijn lange gebeden bidden. Ik heb het over de waarachtigheid ervan, de intensiteit. Het gebed kan het beste worden gewogen in plaats van gemeten. Hoe meer u toeneemt in genade, hoe meer u afhankelijk zult worden van het gebed. Als een kind van God gekomen is tot aan de volheid van een mens in Christus Jezus, dan wordt hij als Elia, een man machtig in het gebed. Eén zo iemand in een gemeente kan deze van de ondergang redden. Ik ga nog verder en zeg dat één zo'n man een heel volk onuitsprekelijke zegeningen kan aanbrengen. De meest godvruchtige man is hij die in zijn binnenkamer de meeste macht bij God heeft. En die macht bezit hij omdat hij overvloedig is in godsvrucht. Ieder heilige zal tot de Heere bidden, of hij nu slechts een kind in de genade is die wat gebroken zinnen stamelt of een volwassene in Christus die even vastberaden als Jakob de verbondsengel aangrijpt met de woorden: "Ik laat U niet gaan tenzij dat Gij mij zegent." De gebeden kunnen variëren naar de mate van heiligheid, maar ieder heilige draagt vanaf het begin tot aan het einde van zijn geestelijk leven dit duidelijke kenmerk: "Zie, hij bidt."

Steun Ons

DELEN

© Het Spurgeon Archief



« Vorige
Volgende »
28 augustus

Selecteer Datum ▼

