

AAN DE VOETEN VAN DE MEESTER

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON



Aan De Voeten Van De Meester | 13 augustus

Geestelijk arm

Op U verlaat zich de arme. Psalm 10:14

Wat doen deze arme mensen? Ze vertrouwen zichzelf toe aan God. Dit is een zeer gezegende omschrijving van wat waar geloof doet. De geestelijk armen voelen dat hun toestand zo wanhopig is dat ze daar niet zelf de verantwoordelijkheid voor kunnen dragen, daarom vertrouwen zij zichzelf toe aan God. Ik zal proberen u te laten zien hoe zij dat doen. Ten eerste zoeken zij hun toevlucht bij God zoals een schuldenaar naar een borgsteller gaat. De man heeft zoveel schuld dat hij zijn schuldeisers nog geen stuiver kan afbetalen. Maar hier is iemand die alles kan afbetalen wat de schuldenaar schuldig is. Hij zegt tot hem: "Ik zal borg voor u staan. Ik zal garantie verlenen aan u. Ik zal al uw schuldeisers volledig tevreden stellen en al uw schulden afbetalen." Er is niemand die zo diep in de schuld zit, die niet graag zo'n borg zou kennen, die in staat is en bereid is in zijn plaats te treden en hem van al zijn verantwoordelijkheden te ontslaan. Als de borg tegen deze arme schuldenaar zou zeggen: "Wilt u al uw verplichtingen aan mij overgeven? Wilt u dit document ondertekenen, waardoor ik geoorloofd ben al uw schuld op mij te laden en voor u verantwoordelijk te zijn? Wilt u mij uw borg en zekerheid laten zijn?" "O", zou de arme man antwoorden, "dat wil ik zeker, heel graag." Dat is precies wat de geestelijk arme mens heeft gedaan met de Heere Jezus Christus. Zijn toestand, met alle schulden en verplichtingen, overgeven in de handen van de Heere Jezus Christus. En Hij heeft alle schuld op Zich genomen.

Steun Ons

© Het Spurgeon Archief

DELEN



« Vorige

Volgende »

13 augustus

Selecteer Datum ▼

