

AAN DE VOETEN VAN DE MEESTER

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON



Aan De Voeten Van De Meester | 7 december

Christus is uw enige hoop

Die in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, Johannes 3:18

Hoewel mijn geweten mij veroordeelt, overmeestert mijn geloof mijn geweten en geloof ik dat “Hij machtig is om tot het einde te redden degenen die door Hem tot God komen.” Om als een heilige tot Christus te komen, is heel makkelijk. Om te geloven dat uw dokter u beter kan maken wanneer u al voelt dat u beter wordt, is heel makkelijk, maar om uw dokter te vertrouwen wanneer u het doodsoordeel al in uw lichaam voelt? Om te verduren wanneer de ziekte steeds erger wordt, om dan nog steeds in de werking van de medicijnen te geloven.. .dat is geloof. En dus, als de zonde u te sterk wordt, als u voelt dat de wet u veroordeelt, om dan, zelfs dan, als een zondaar, te vertrouwen op Christus, dat is het grootste waagstuk van de hele wereld. Het geloof dat de muren van Jericho deed vallen, het geloof dat de doden liet opstaan, het geloof dat de monden van de leeuwen sloot, dat geloof was niet groter dan dat van een arme zondaar, als hij in de greep van al zijn zonden op het bloed en de gerechtigheid van Jezus durft te vertrouwen. Doe dit, ziel, dan bent u gered, wie u ook mag wezen. Het onderwerp van geloof is dus Christus als de Plaatsvervanger van zondaren. God in Christus, maar niet God los van Christus, noch enig werk van de Geest, maar het werk van Jezus alleen moet gezien worden als de fundering van uw hoop.

Steun Ons

DELEN

© Het Spurgeon Archief



« Vorige
Volgende »
7 december

Selecteer Datum ▼

