

AAN DE VOETEN VAN DE MEESTER

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON



Aan De Voeten Van De Meester | 9 augustus

En die dorst heeft, kome

Kust de Zoon, opdat Hij niet toorne, en gij op den weg vergaat, wanneer Zijn toorn maar een weinig zou ontbranden. Welgelukzalig zijn allen, die op Hem betrouwen, Psalm 2:12

Er is redding mogelijk voor iedereen. Elke ziel in de wereld die zijn nood voor een Verlosser voelt en die verlangt verlost te worden, mag tot Christus komen. Als God u overtuigd heeft van zonde en u uw nood heeft leren kennen, kom, kom mee, kom mee, kom nu. Vertrouw nu op Christus en u zult nu ontdekken dat allen die op Hem betrouwen gezegend, welgelukzalig zijn. De deur van genade staat niet op een kier, hij staat wijd open. De poorten van de hemel staan dag en nacht wijd open. Kom, laten wij samen naar dat gezegende huis van genade gaan en onze nood verdrijven. De genade van Christus is als een drinkfontein langs de straat, open voor elke dorstige wandelaar. Daar is de beker, de beker van het geloof. Kom en houdt hem hier, waar het water vrij stroomt en drink. Er is niemand die kan zeggen: "Dat is niet voor u!" U kunt zeggen: "O ja, het is voor mij, want ik ben een dorstige ziel: het is bedoeld voor mij." "Nee," zegt de duivel, "u bent te slecht." Nee, want dit is een publieke drinkfontein. Er staat niet boven "dieven niet drinken". Alles wat nodig is, is slechts dat u bereid bent om te drinken, dat u dorstig zult zijn en verlangt. Kom dan. Hij heeft u dit gegeven, kom en drink, drink vrijmoedig. "De Geest en de Bruid zeggen: kom! En die het hoort, zegge: kom! En die dorst heeft, kome; en die wil, neme het water des levens om niet."

Steun Ons

DELEN



« Vorige
Volgende »

9 augustus

Selecteer Datum ▼

