

AAN DE VOETEN VAN DE MEESTER

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON



Aan De Voeten Van De Meester | 14 augustus

Christus en Zijn volmaaktheid

Tot de algemene vergadering en de Gemeente der eerstgeborenen, die in de hemelen opgeschreven zijn, en tot God, den Rechter over allen, en de geesten der volmaakte rechtvaardigen; Hebreëën 12:23

Misschien is het belangrijkste punt waarop Christus zal worden verheerlijkt wel de absolute volmaaktheid van alle heiligen. Zij zullen dan zonder “vlek, of rimpel, of iets dergelijks” zijn (Efeziërs 5:27 SV). We hebben niet ervaren wat volmaaktheid is, en daarom kunnen we het ons nauwelijks voorstellen; onze gedachten zelf zijn te zondig voor ons om een volledig idee te krijgen van wat absolute volmaaktheid moet zijn. Maar we zullen geen zonde meer in ons hebben, want we zullen “onberispelijk voor de troon van God” zijn (Openbaring 14:5 SV), en we zullen geen neiging meer hebben om te zondigen. Er zal geen vooringenomenheid in de wil zijn ten opzichte van het kwade, maar het zal voor altijd gefixeerd zijn op het goede. Het verstand zal nooit meer fouten maken. Gij zult nooit bitter voor zoet, noch zoet voor bitter zetten; gij zult “volmaakt zijn, gelijk uw Vader, die in de hemelen volmaakt is” (Mattheüs 5:48 SV), en waarlijk, broeders, Hij die dit in ons werkt, zal een wonder zijn. Christus zal bewonderd en aanbeden worden vanwege dit grootse resultaat. O machtige Meester, met welke vreemde morele alchemie hebt u gewerkt om van die sombere man een stortvloed van liefde te maken! Hoe hebt U gewerkt om die egoïstische Mammoniet te verlossen van zijn geldgierigheid om hem zijn winst in U te laten vinden? Hoe hebt U die trotse geest, die wispelturige geest, die luie geest, die wellustige geest overwonnen? Hoe hebt U hen verlost van de wortels der zonde, zodat hiervan zelfs geen kleine vezel meer te vinden is?

DELEN



« Vorige
Volgende »
14 augustus

Selecteer Datum ▼

